

De wereld redden begint bij het strikken van je veters

Ze zeggen dat kleren de man maken,
maar schoenen maken de mens

De wereld redden begint bij het strikken van je veters
de eerste mijlpaal op de basisschool
is de promotie van klittenband naar veters
nog voor je kunt lezen en schrijven
leer jij hoe je veters kunt strikken
zodat je nooit meer hoeft te struikelen
over je eigen schoenen
stapje voor stapje vooruit

Ik denk terug aan de avond drie daagse
we liepen tussen tuinsproeiers en brandnetels
zonnebrand op onze armen en benen
de zomervakantie nodigde ons bijna uit
ik zag een bordje met Tilburg erop en ik dacht:
nu moet ik wel heel ver weg van huis zijn
we vierden onze medaille met schepijs
op het Raadhuisplein
en dat was nog maar het begin
van wie we uiteindelijk zijn geworden

Bas werkt nu in een fabriek met stalen neuzen
Nina loopt met noppen over een voetbalterrein,
terwijl Amber en Bram op klompen de wacht houden
in een ziekenhuis of op een boerderij
en ik ben af en toe
maar gewoon een held op sokken
want ook die moeten er soms zijn

De wereld redden begint
bij het strikken van je veters
iedere dag weer opnieuw
stapje voor stapje vooruit
want op een dag kom je er wel

Ze zeggen dat kleren de man maken,
maar schoenen maken de man, de vrouw
het kind, de u of de jou
klein Duimpje of zelfs de gelaarsde kat

maar boven dat alles
maken schoenen de stad